

# Kenya-Mutomo maj-juni 2013

## ( Rapport I )

Som jag tidigare sagt, men nu upprepar, blir ofta mycket gjort, uträttat och avklarat före en längre utlandsresa eller tjänstgöring. Så också i detta fallet.

Kan i korthet nämna följande:

- 1) Utredande av vattenskada eller ej i källarplanet. (Var ej sådan - Puuuuh)
- 2) Jobb med hus, tomt och trädgård. (Allt blev gödlat, krattat, klart och den sista potatisen satt på plats före avfärd).
- 3) Välkomnande av ny mycket trevlig måg (Jonas).
- 4) Inköp och installation av ny tvättmaskin.
- 5) Inköp av ny dammsugare, ångstrykjärn och regnskydd till utemöblerna
- 6) Deltagande i en församlingsresa till Dala-Järna, samt Fredriksberg och Disponentparken nära Cassels i Grängesberg.
- 7) Beslut om deltagande i resa till Roslagen i mitten på juli
- 8) Avskedsmåltid med nässelsoppa och med nyutsprungna löv i Bjursås alla backar.
- 9) Vårkonsert med Bjursås Kyrkokör, tre musiker och tre skönsjungande flickor/unga löften.

Ja, det var något av det som blev uträttat och utfört strax före min avfärd till Mutomo/Kenya, för sex veckors tjänstgöring vid Mutomo Mission Hospitals Dental Clinic.

Så till själva resan, som startade med att Ingrid skjutsade mig in till Falun söndag förmiddag den 19 maj anno 2013. Med två välpackade väskor a´ 23kg/st samt ett handbagage på 7kg klev jag upp på tåget för SJ-transport till Arlandas undre värld.

Väl framkommen dit var det bara att ta hissen upp, upp, upp till Sky City, där man nu hade god tid på sig att slappna av, göra några traditionella pocketboksinköp, och få sig lite kaffe. Bokinköpen denna gång utgjordes av Daniel Kahnemans: "Thinking Fast and Slow" (en internationell best-seller), samt Helena Thorfinns: "Innan floden tar oss". (Den senare har jag nu läst, med stor behållning. Den kan jag verkligen rekommendera, å det varmaste).

Från Terminal 2 och med Flight KLM till Skiphol/Amsterdam. Där byte till Kenyan Airways 737:a till Nairobi. Det blev en portion välpackad och varm nattamat mellan Sarajevo och Korint någonstans.

Landade på Kenyatta Airport kl. 06.10 lokal tid. (Normalt ligger Kenya +2 timmar före Sverige, men under sommartidstiden bara +1). Efter normal visumkontroll i lufstart kommer jag ut till en stor skara, (bakom en

med rep avgränsad avspärrning), väntande människor, med i händerna skyltar av diverse slag. (Saga tours, Hotell Kenyatta, Mara Safari, m.m.)

Jag spanar ivrigt efter Henry Mugwero, från Hand and Soul, Läkarbankens samarbetspartner och koordinator här i Kenya.

Vi finner varann, och hälsar glatt. Jag börjar känna honom nu efter att vi träffats vid mina tidigare två Kenyabesök (2011 och 2012). Han är som vanligt glad och hjälpsam.

Snart dyker det upp två personer till som verkar känna honom. Det visar sig vara Krystyna och Erik Hansen, ett läkarpar som tidigare tjänstgjort i Mutomo. Han Erik är röntgenolog och hans fru narkosläkare. De har ett polskt förflutet. Eriks mor är polska medan hans far är norrman. Krystyna däremot, som man hör på namnet, är en genuin helpolsk kvinna, som nu sedan ett 15-tal år bor och jobbar i Stockholm, (Nacka resp. Södersjukhuset).

In med alla väskor i Henrys Land Cruiser och in till centrala Nairobi och Hilton Hotel. Där möts vi av den norske kirurgen Alexander Shultze och Margareta Parén som gjort sina sex veckor i Mutomo och nu är stadda på hemväg. Det blir en närmare timslång briefing vid frukostbord och buffé-upplägg.

“Maggan” känner jag sedan tidigare, då det har slumpat sig så att vi vid två tidigare tillfällen har avlöst varandra, precis som nu. Alexander visar sig vara en reslig norrman, bosatt i Oslo, men med arbetsfält runt hela vårt klot. Han har t.ex. tjänstgjort i Afghanistan, Saudi och Sudan, om jag minns rätt. I vilket fall var han god vän med sin landsman, kirurgen Erik, vilken tjänstgjort i Migori, men som nu bor i Kisumu. Vi hade mycket att “snacke” om, så timmen gick fort. Avskedshälsningar och kramar.

Sedan bar det av till Nakkumat, ett kenyanskt köpcentrum, där vi bunkrade upp med varor som är svåra att få tag i i Mutomo. För min del blev det lite färsk köttfärs och några förpackningar frusen fisk och kyckling, samt en bag-in-box rosévin. Hansens handlade mer, men de var ju två.

Här i köpcentret fixade vi också safaricommodem och telefonkort samt laddade dem med “air-time” för en summa som beräknades räcka för såväl SMS- som mail-kommunikation med Sverige under tiden här nere.

Med dessa ärenden och praktiska bestyr ordnade och klara begav vi oss iväg ut ur Nairobi efter huvudleden mot Mombasa. Från denna vek vi så småningom av österut, efter en mindre men asfalterad väg, (turmac road). Framkomna till staden Kitui, stannade vi till för lunch. Den intogs på en liten sylta med gammeldags klibbiga flugfångare hängande från taken.

Nu hade inte alla fastnat för det utan det fanns flera frigångare som var intresserade att smaka på vår mat. Krystyna var dock flitig att vifta undan alla för närgångna flugor. Hennes flitiga viftande fungerade samtidigt

som en sorts solfjädersfläkt. Tack Krystyna för dina idogt intensiva vippinsatser under den måltiden.

Från Kitui blev det grusväg, en röd dammig sådan.

-Nu börjar det verkliga Afrika, säger Erik med glimten i ögat.

-Ja, säger jag, nu får vi njuta av den "mobila afrikanska rumpmassagen" resten av färden.

Och det fick vi göra, för gropar och ojämnheter fanns i rikligt mått hela sträckan fram till vårt slutmål för dagen, och för sex veckor framöver - Mutomo.

Efter ett drygt dygns resande var vi framme.

Mutomo Mission Hospitals portar öppnades för oss och vi körde in på sjukhusområdet, och fram till våra hus, Villa Appollonia resp Läkarhuset. En liten delegation av damer hälsade oss välkomna.

En hette visst Sister Mary, en hette visst Sister Anita och en annan Maria, men vem de riktigt var det fick jag inte klart för mig, där vi stod i kvällens tilltagande skymning.

Att ta reda på det och allt annat som rör sjukhuset, verksamheten, kliniken, Mutomo stad och dess omgivning, det hade jag nu sex veckor på mig att utforska, utröna, ta reda på och klargöra

.....  
Gunnar Lundström [lundstromgunnar@yahoo.com](mailto:lundstromgunnar@yahoo.com) (Kenyaadress till 1/7)

[gilu@telia.com](mailto:gilu@telia.com) (min svenska mailadress från 2/7-13)